

De drie Baltische hoofdsteden verschillen onderling in historisch en cultureel opzicht

De drie Baltische Staten: Estland, Letland en Litouwen zijn met elkaar verbonden door de geschiedenis en toch ieder met een geheel eigen cultuur, landschap en taal. Eeuwenlang ingeklemd gezeten tussen het grote Russische Rijk en de Oostzee treffen we hier stoere vestingen, paleizen, kerken en handelshuizen uit de tijd van de Hanzebond.

De hoofdsteden het middeleeuwse Tallinn, Jugendstil stad Riga en het barokke Vilnius zijn de laatste jaren meer en meer westers geworden; tradities en moderniteit gaan er hand in hand.

Eeuwenlang waren Estland, Letland en Litouwen speelbal van diverse overheersers. Sinds 1990 zijn ze onafhankelijk en in 2004 zijn ze toegetreden tot de Europese Unie. De Baltische landen hebben elk een eigen geschiedenis. De Esten oriënteerden zich vanouds op Finland en Zweden, de Letten op Duitsland en de Litouwers op Polen. Dit is zowel aan het stedenschoon als op culinair gebied goed te merken. U reist door schilderachtige middeleeuwse steden met moderne winkels en orthodoxe kerken. Op het platteland met haar houten huisjes, paardenkarren en eindeloze wouden, komt u bij de Baltische Staten rondreis in een andere wereld.



Tallinn, hoofdstad van Estland is bijzonder sfeervol door zijn middeleeuwse centrum met zijn smalle straatjes, stadsmuren en kerktorens.

Riga, hoofdstad van Letland met zijn Art Nouveau gebouwen, oude kerken en koopmanshuizen, keienstraatjes en pleinen vol terrassen.

Vilnius, hoofdstad van Litouwen staat op de Unesco werelderfgoedlijst en met merendeel van de gebouwen stamt uit de 15e en 16e eeuw. Vilnius heeft een indrukwekkende kathedraal, de universiteitsgebouwen, het presidentieel paleis en talloze andere kerken.

Dag 1-2 Tallinn

Vlucht Tallinn. De hoofdstad van Estland is een van de populairste steden van de Baltische landen. Het middeleeuwse centrum met zijn smalle straatjes, stadsmuren en kerktorens is bijzonder sfeervol.

Buiten de muren van de oude stad wandelt u langs de moderne gebouwen van de nieuwe stad en de zo herkenbare betonnen bouwwerken uit de Sovjettijd. Er zijn ook stille lanen met oude houten huizen van rond 1900. Aan de rand van een park staat het prachtige Kadriorg Paleis, waarvan de bouw door Peter de Grote zelf is begonnen.



Dag 3-4 Riga

U reist per lijnbus in circa 4 uur van Tallinn naar Riga, de hoofdstad van Letland met zijn oude kerken en koopmanshuizen, keienstraatjes en pleinen vol terrassen. Riga is de Europese hoofdstad van de Art Nouveau, de mooiste voorbeelden van deze architectuur zijn hier te vinden.

Bezoek ook het nabij gelegen Jurmala, de Riviera van Letland met een strook van 32 km aan stranden en badplaatsen. Aan het begin van de 20e eeuw bouwden de rijken van Riga hier hun houten buitenhuizen in de Art Nouveau. Deels vervallen en deels gerestaureerd geven zij karakter aan Jurmala.



Dag 5-6 Vilnius



Een volgende busreis van circa 4,5 uur brengt u naar de derde hoofdstad van de reis: Vilnius. Vilnius is de hoofdstad van Litouwen en de oude binnenstad van Vilnius is door de Unesco op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Het merendeel van de gebouwen stamt uit de 15e en 16e eeuw, de periode dat Litouwen groot en machtig was. Vilnius heeft een indrukwekkende kathedraal, de universiteitsgebouwen, het presidentieel paleis en talloze andere kerken.

Dit laatste is een getuigenis van de liberale en vrije stad die Vilnius in het verleden was: allerlei geloven en nationaliteiten waren er welkom. In vroeger tijden kende de stad ook een grote joodse minderheid. Zeker 70.000 joden overleefden de tweede wereld oorlog echter niet.

Bezoek het museum om een idee te krijgen van wat zich onder Stalin in Litouwen heeft afgespeeld en om beter te begrijpen waarom de onafhankelijkheid door veel Litouwers zo gekoesterd wordt.

Dag 7 thuisreis

U vliegt vanuit Vilnius terug naar huis.